

Så var stjärnorna som barn

1. Vad drömde du om när du gick på mellanstadiet?
2. Vem var din idol?
3. Vad gjorde du förutom att spela fotboll?
4. Om du idag kunde ge tips till dig själv som 11-åring, vad skulle det vara?

Hedvig Lindahl:

Född: 29 april 1983

Klubb: Chelsea Ladies FC, England

Position: Målvakt

Antal A-landskamper: 116

- 1) Fotboll var det enda för mig. Jag spelade tillsammans med killarna då och nästan varje rast.
- 2) Mina förebilder var Pernilla Wiberg i alpint och Magdalena Forsberg i skidskytte. Senare hade jag Iker Casillas, den spanske målvakten, som idol.
- 3) Jag höll på med friidrott och på vintrarna åkte vi mycket skridskor.
- 4) Att inte tänka så mycket på hur det du gör uppfattas av andra. Gör vad du vill så får folk uppfatta det hur de vill.

Lotta Schelin:

Född: 27 februari 1984

Klubb: Olympique Lyonnais, Frankrike

Position: Anfallare

Antal A-landskamper: 158

- 1) Jag drömde om att bli fotbollsproffs. Fotbollen var viktigast och det enda jag ville hålla på med.
- 2) Herrlandslaget som vann brons i VM 1994. Hela det laget fastnade hos mig.
- 3) Jag har aldrig riktigt gjort något annat än spelat fotboll. Jag provade friidrott och bordtennis, men fotboll var det som gällde.

- 4) Fortsätt ha roligt! Jag tycker att det är så otroligt kul att lira. Och jag älskar att det är en lagsport med lagkamrater. Så fortsätt att lira, gör det för att du älskar det - inte för någon annans skull.

Linda Sembrant

Född: 15 maj 1987

Klubb: Montpellier Hérault SC, Frankrike

Position: Back

Antal A-landskamper: 64

- 1) Jag drömde om att spela fotboll på hög nivå. Om de blågula färgerna och att en dag få representera damlandslaget.
- 2) Jag gillade Hanna Marklundsom var försvarare i landslaget. Jag tittade mycket på hur hon spelade.
- 3) Jag höll på med konståkning väldigt länge. Sedan började jag även spela innebandy och bandy. Jag bytte skridskor.
- 4) Jag skulle säga till mig själv att verkligen njuta av de kommande åren. Att njuta av uppväxten och av skolan.

Kosovare Asllani:

Född: 29 juli 1989

Klubb: Manchester City, England

Position: Anfall/mittfält

Antal A-landskamper: 80

- 1) Fotbollen betydde väldigt mycket. Vart jag än gick, gick jag med en boll. Men jag tänkte inte så mycket längre än så. Jag levde nog mycket i stunden.
- 2) Ronaldo. Den gamla från Brasilien alltså. Jag kollade mycket på fotbolls-VM 1998 så han blev en stor förebild för mig då.
- 3) Jag var mycket med kompisar, men spelade även innebandy. Jag var en liten sportnörd.

- 4) Gör vad du vill. Var fri. Bry dig inte om vad andra tänker och tycker utan gör det du mår bra av. Omge dig med människor som betyder mycket för dig och som bryr sig tillbaka. Och tro alltid på dig själv.

Olivia Schough:

Född: 11 mars 1991

Klubb: Eskilstuna United

Position: Anfallare

Antal A-landskamper: 29

- 1) Jag drömde om att bli fotbollsproffs.
- 2) Lotta Schelin. Jag tänker ofta på att faktiskt spelar med min idol nu. Det är fantastiskt att jag till och med bor ihop med henne när vi är på läger. Det visar att inga drömmar är för stora.
- 3) Jag spelade innebandy och bordtennis.
- 4) Tro på det du vill göra! Tro på din dröm!

Caroline Seger:

Född: 19 mars 1985

Klubb: Paris Saint-Germain FC, Frankrike

Position: Mittfältare

Antal A-landskamper: 146

- 1) Att bli proffs!
- 2) Jag har aldrig riktigt haft någon idol.
- 3) Jag spelade handboll.
- 4) Att inte ställa så höga krav på mig själv. Inte på ett par år i alla fall.

Sofia Jakobsson

Född: 23 april 1990

Klubb: Montpellier Hérault SC, Frankrike

Position: Anfall/ Yttermittfält

Antal A-landskamper: 65

- 1) Att bli fotbollsproffs och spela i damlandslaget.
- 2) Hanna Ljungberg och Frida Östberg en målskytt och en stark mittfältare. Båda spelade i landslaget då.
- 3) Jag höll på en del med friidrott. Och jag var ute precis hela dagarna och spelade fotboll och lekte.
- 4) Jag hade det bra. Jag vet inte vad jag skulle ge mig för tips? Att träna mera, kanske!

Stina Blackstenius

Född: 5 februari 1996

Klubb: Linköpings FC

Position: Anfall

Antal A-landskamper: 2

- 1) Då hade jag inte så stora drömmar. Jag spelade för att jag tyckte det var väldigt roligt. De större drömmarna har kommit med tiden.
- 2) Jag har aldrig haft någon idol eller förebild. Det var väldigt många spelare som jag tyckte om och försökte ta efter. Men jag hade ingen speciell favorit.
- 3) Jag höll på med friidrott och handboll också.
- 4) Gör det som du tycker är kul! Lägg ner så mycket tid på det du tycker att det är värt. Njut av uppväxten!

SÅ FUNKAR OS-KVALET:

Europa har tre platser i OS-turneringen i Brasilien i augusti. Tyskland och Frankrike blev klara under VM i somras. Sverige, Norge, Holland och Schweiz tävlar om den sista platsen. Kvalturnering spelas i Holland 2 – 9 mars. Alla möter alla i ett seriespel.

Pia Sundhage är landslagets förbundskapten:

”OS är ju något speciellt. Jag har ju fått vara med när amerikanarna vunnit guld 2008 och 2012 och i USA är OS nästan större än VM. Sverige har ju aldrig tagit OS-medalj någon gång, men har kvalificerat sig till alla OS. Så det är många saker kring de olympiska spelen som är så spännande och gör att det är nästan större än fotbollen. Det gör att det är väldigt glädjande och spännande att få kvalificera sig och att göra bra ifrån sig: att spela och ta medalj. För då skulle vi göra någonting som ingen annan gjort förut. Såna saker går jag och många andra igång på: Det här har aldrig någon gjort förut – det vill vi göra! och vi ska göra det tillsammans.”

På kvällen den 9:e mars, efter kvalets sista match, som är Holland – Sverige, så vet vi om det blir blågult i OS i Brasilien i sommar.